

Karaköy

ISTANBUL VOOR

n

Nog niet zo lang geleden zag je in Karaköy hoofdzakelijk werkmannen, zeelieden en bankiers lopen. En daar waar elektroshops en banken vroeger het straatbeeld typeerden, duiken nu op de meest onverwachte locaties kunstgalerijen, conceptstores, originele restaurants en hippe koffiebars op. De wijk Karaköy groeit in record-tempo en is 'the place to be' voor wie het Istanbul van de jonge trendsetters wil ontdekken.

VEERLE SYMOENS

De taxi zet ons af in Necatibey Caddesi, de straat waar SuB gelegen is, een van de trendy boetiekhotels die deze wijk herbergt. Eigenaar Firat Ozgocer staat net in de hal, die tegelijk dienst doet als hippe huiskamer met ontbijtbuffet. «Leuk dat jullie Karaköy bezoeken», lacht hij. «Natuurlijk is het een aanrader om bij een eerste bezoek aan Istanbul de highlights te bezoeken. Wil je echter proeven van een authentieke en opkomende buurt, dan is Karaköy 'the place to be'.» Zijn vrouw Cigdem Sungur komt er ook bij: «Binnenkort komt de BBC hier een reportage draaien. Jullie hebben een neus voor nieuwe trends», lacht ze.

Het gaat hier snel. Om de twee weken opent wel een nieuwe galerij, koffiebar of winkelconcept de deuren



Toch is Karaköy geen evidente buurt. Op het eerste gezicht vallen vooral de elektrowinkels en shops op waar pompen, motors en kabels verkocht worden. Niet meteen sfeervol en al zeker niet trendy. Het lijkt of Firat onze gedachten kan raden. «Even geduld», knipoogt hij, terwijl hij en Cigdem ons de straatjes van Karaköy inloodsen op weg naar een plek om te lunchen. Als we door Mumhane Caddesi — een straat in het centrum van de wijk — wandelen, verandert de sfeer voelbaar. Hier flaneren jongeren over de weg, openen restaurants, waaronder ook het fijne Ops, hun deuren, spelen winkels een funky muziekje en stromen de terrasjes in de zon stilaan vol. In Kara Ali Kaptan Sokak bereikt de gezelligheid het hoogtepunt. De terrasjes zitten er afgelaten vol met vriendelijke en creatief ogende types en de sfeer is er uitgelaten.

Zeelieden en koffiebars

Cigdem: «Hoewel Istanbul Modern, het museum voor moderne kunst, al tien jaar aan de rand van deze wijk ligt, is het pas de laatste drie jaar dat er iets begon te veranderen. Daarvoor kwamen hier enkel zeelui, werkmannen en bankiers. Daarom zie je hier nog steeds kleine winkels met stevig werkmateriaal, soms zelfs vlak naast een nieuwe modeboetiek, kunstgalerij of koffiebar. Die 'oudere garde' is blij dat er wat jeugdig leven in deze wijk komt en voor de creatieve jongeren die zich hier vestigen zijn zij totaal geen concurrent. Misschien is het net daarom dat de sfeer hier zo positief en relaxed is?» Ontspannen zijn we, maar ook hongerig. En dus bestellen we in Unter, recht tegenover Karabatak, Turkse mezze en een homemade salade. Na het eten nemen Firat en Cigdem afscheid en keren ze terug naar hun boetiekhotel waar gasten op hen wachten. Wij besluiten nog een Turkse thee te drinken aan de overkant van de straat, onder het groene bladerdak van Karabatak. De vrolijke

Sükran Salali komt erbij zitten. Sükran woont al enkele jaren in Istanbul maar blijkt één jaar in België, vlak bij Gent, te hebben gestudeerd en gewoond. Ze is pas enkele maanden terug in haar geboortestad.

Sükran: «De jongste maanden gaat het hier snel. Om de twee weken opent wel een nieuwe galerij, koffiebar of winkelconcept de deuren. De andere kant van de wijk, verder weg van Istanbul Modern, was jarenlang het bankdistrict waar zo goed als niks te beleven viel. Dat is nu anders. Wandel straks even het chique Vault Hotel binnen en ook het knappe culturele centrum Salt Galata. Je zal zien dat die in een gigantisch voormalig bankgebouw ondergebracht zijn, inclusief marmere trappen, imposante ruimtes, hoge plafonds en verfijnde klasse.»

Alles is local

Wat maakt Karaköy — naast de jonge vibe en het ontdekken van leuke adresjes — nog zo speciaal, willen we weten.

«Een groot voordeel van Karaköy is de ligging. De ene kant van de wijk grenst aan het oude stadsdeel van Istanbul met alle highlights zoals Topkapi, Hagia Sofia en de Blauwe Moskee en de andere kant aan het moderne deel met het bekende Taksimplein. Beide kan je makkelijk met de tram bereiken of zelfs te voet als je dat zou willen. Verder maakt vooral de menselijke sfeer het hier zo aangenaam. Is het je al opgevallen dat er in Karaköy geen McDonald's, Starbucks of andere grote ketens te vinden zijn?» lacht Sükran. «Alles is hier nog local. Bijzonder toch, voor zo'n toplocatie in een miljoenenstad die meer inwoners dan België telt. Laat ons hopen dat we dat authentieke karakter in Karaköy nog lang kunnen behouden.»

SELDA OKUTAN
JUWELONTWERPSTER



KARABATAK
KOFFIEBAR



SUB HOTEL



UNTER
RESTAURANT EN BAR



KARAKÖY LOKANTASI
RESTAURANT



HIPSTERS



De beste adresjes



Eten

- 1 Lokanta Maya.** Proef de groenten gevuld met spicy gehakt en overgoten met yoghurtsaus. Dit is de Turkse keuken op z'n best in een gezellige omgeving.
Kemanke Caddesi 35 A, www.lokantamaya.com, +902122526884
- 2 Karaköy Lokantasi.** Mooi interieur met azuurblauwe tegels, perfect witte tafellakens. Upper-class adresje voor wie naast lekker Turks eten ook van een mooie omgeving houdt. Aanrader: *hünkar begendi* (rundsvlees op een bedje van aubergine-puree).
Kemanke Caddesi 37 A, www.karakoylokantasi.com, +902122924455
- 3 Unter.** Perfect adresje voor een snelle en gezonde lunch tussen de jonge hipsters. Vanop het terras is het heerlijk mensen kijken. Hier kan je ook gewoon iets drinken of komen voor een aperitief met mezze of een stevige brunch in het weekend.
Kara Ali Kaptan Sokak 4, www.unter.com.tr, +902122445151

Koffie en thee

- 4 Karabatak.** De oudste en ook bekendste koffiebar van Karaköy. Grote mozaïeken aan de muren en een ongedwongen sfeer. Op het terras is het zalig genieten van huisgemaakte snacks en koffie onder het groene bladerdak.
Kara Ali Kaptan Sokak 7, www.karabatak.com, +902122436993
- 5 Ops Cafe.** Gezelligheid in een eclectische loungesfeer. Naast koffie kan je hier salades, pasta's en snacks verkrijgen. De kunstwerken aan de muren zijn te koop en wisselen om de zoveel tijd.
Mumhane Caddesi 45 B, www.opscafekarakoy.com, +902122450288
- 6 Dem Karaköy.** Zalig theehuis met veel keuze uit diverse smaken. Op de grote tafel vind je internationale magazines. Warme sfeer, prachtige ramen en banken met knusse kussens.
Kemanke Mah, Hoca Tahsin Sk. 17, www.dem-istanbul.com, +902122939792

Kunst en cultuur

- 7 Istanbul Modern.** Het museum voor moderne kunst ligt aan de rand van de wijk Karaköy en aan de oevers van de Bosporus. Dé referentie voor moderne schilderkunst, fotografie en video-installaties. Eris ook een nieuwe mediaruimte, een bibliotheek en een cinema voor artistieke films.
Liman Isletmeleri Sahasi Antrepo 4, www.istanbulmodern.org, +902123347300
- 8 Salt Galata.** Het oude Imperial Ottoman Bank-gebouw doet nu dienst als een culturele ontmoetingsplaats met onder meer workshopruimtes, een bar, bibliotheek, exporuimte en magazine-shop, alles verspreid over meerdere verdiepingen.
Bankalar Caddesi 11, www.saltonline.org, +902123342200

Shoppen

- 9 Kagithane.** Letterlijk vertaald 'Huis van papier' is een kleine shop waar je originele en kleurrijke schrijftjes, postkaarten, notitieboekjes, stickers en nog zoveel meer vindt.
Kemanke Caddesi Fransız Geçidi 10, www.kagithane.com.tr, +902122441583
- 10 Selda Okutan.** De Turkse juweelontwerpster heeft haar shop in het hartje van Karaköy in een prachtig pand dat op zich al de moeite waard is.
Kemankes Ah. Ali Pasa Degirmeni Sok. 10, www.seldaokutan.com, +902125141164
- 11 No Vacancy.** Fleurige shop met leuke accessoires, interieuritems en een sympathieke eigenares die je met raad bijstaat.
Mumhane Caddesi 44, instagram:novacancykarakoy
- 12 Mae Zae.** Gloednieuwe 'life store' met meubels, kleding, accessoires en kunst. Alles wat je ziet is te koop, behalve de lieve labrador die vaak in de winkel rondloopt.
Kemankes Karamustafa Pasa Mah. Hoca Tahsin Sok. Akçe Han 16A, www.maezae.com

Ontspannen

- 13 Kılıç Ali Pasa Hamam.** Deze knappe 16de-eeuwse hamam werd prachtig gerestaureerd door Ergin Irin, die er zeven jaar aan werkte. Het is nu een luxe hamam voor Turkse stoombaden en massages onder een zeventien meter hoge koepel.
Hamam Sokak 1, www.kilicalipasahamami.com, +902123938010

Drinken

- 14 Fossil Lounge Bar.** Deze bar ligt op de derde verdieping van een oud gebouw. Als je bovenkomt, heb je over de hele lengte van de bar ramen en een adembenemend uitzicht op de Bosporus. Alternatieve trendy sfeer en interessante cocktailkaart.
Kemanke Caddesi 34, derde verdieping, +902163557791
- 15 Gaspar.** Hotspot, bar, restaurant en nachtclub, gelegen in een oude drukkerij. Het interieur is van de hand van studio Autoban, die ook het interieur van de House Hotels verzorgen. Dit is de plek waar je Turkse en buitenlandse sterren aan de bar kan spotten.
Mueyyetzade Mah., Necatibey Cad. /Arapoglan Sk 6, +902122936660

Slapen

- 16 The Vault Karaköy.** Dit prachtige hotel van The House Hotel Group is nog geen jaar open en nu al een hit. Ondergebracht in een oud-bankgebouw uit de 19de eeuw bleef de klassieke charme goed bewaard. Denk: marmeren trap, hoge plafonds, smeedijzeren lift en kluisen die nu dienst doen als vergaderzalen. Er zijn ook een hamam, massageruimtes en een dakrestaurant.
Bankalar Caddesi 5, www.thehousehotel.com, 2-persoonskamer vanaf 151 euro.
- 17 SuB Hotel.** Een industriële, hippe en toch warme look typeren dit boetiekhotel. De muren zijn van gepolierd beton en verder zie je veel staal, oude radio's en telefoons die de eigenaar verzamelt. Beneden vind je in een open ruimte het ontbijtbuffet. Sfeer? Die van een hippe loftwoning. Alle kamers hebben dezelfde grootte en service.
Necatibey Caddesi 91, www.subistanbul.com, 2-persoonskamer vanaf 129 euro.
- 18 Portus House.** Dit hostel alias bed & breakfast is iets minder hip maar ligt wel in het hartje van Karaköy en is een goede optie voor wie het budget beperkt wil houden. De gastvrouw is zeer vriendelijk en maakt je graag wegwijs in de buurt.
Mumhane Caddesi 31, www.portushouse.com, tweepersoonskamer vanaf 47 euro

PRAKTISCH

ERHEEN: Je vliegt heen en terug vanaf 140 euro. Onder meer Turkish Airlines, Transavia en Pegasus Airlines bieden rechtstreekse vluchten naar de Atatürk-luchthaven. De tweede luchthaven Sabiha Gökçen ligt op 50 km van het centrum. Het is interessant om de vluchtprijzen op beide luchthavens te vergelijken.

DOCUMENTEN: Je paspoort of identiteitskaart moet minimaal 6 maanden geldig blijven na je verblijf. Een verplicht visum vraag je elektronisch aan via www.evisa.gov.tr voor 16,50 euro. Je kan het ook bij aankomst op de luchthaven kopen voor 25 euro.

VERVOER: De Atatürk-luchthaven ligt op 25 km van het centrum. Reken op druk verkeer. Het is mogelijk om voor minder dan 5 euro de Havatas-bus te nemen. Een taxi kost zo'n 15 euro. De officiële, gele taxi's hebben digitale meters en zijn goedkoper dan in België. Taal is een hinderpaal, dus schrijf je bestemming op papier. Neem een Istanbulkart als je gebruik wil maken

van het openbaar vervoer en de ferry. Herlaadbaar en te koop in kruidenierszaken.

BESTE TIJD: Het voorjaar is ideaal om Istanbul te ontdekken. In de zomer lopen de temperaturen op tot 29 graden. Dat is weinig aangenaam in de drukte. In het najaar zijn de wachtrijen aan de monumenten het langst. Winters kunnen koud en regenachtig zijn. Boek voor april en met wat geluk kan je nog rekenen op kortingen. Wanneer je ook gaat: kleed je met respect, bedek je armen en neem een doek mee om je hoofd te bedekken als je een moskee bezoekt.

GELD: Betalen doe je met Turkse lira. 3 Turkse lira is zo'n 1,08 euro. Relatief gemakkelijk om te rekenen dus, al kan je op vele plaatsten ook met euro's betalen. Wisselen doe je bij de bank, in wisselkantoren in de stad of op de luchthaven. Vergeet niet om vooraf contact op te nemen met je bank om je kaart te deblokken (dit moet je voor reizen buiten de Eurozone steeds aanvragen).